



Dese lesse, wet sonder waen,
Was gheendt sonder saghe
In aprille III daghe,
Doen men screef ons heren jaer
MM, wet voer waer,
Ende XIII daer toe mede.
Nu sende ons God sinen vrede.

Vanwege tomeloze inzet, onmetelijke wijsheid,
ontstuitbare geestdrift, vernuftige speurzin,
onnavolgbare inventiviteit, verbluffende
vorstvastheid en middeleeuws medeleven,
slaan wij jou tot

Ridder in de orde van Vergi