

Horoscoop Rubrieken

Horoscoop zomer 2014

Kennis is macht



Printen E-mailen

Door [De Redactie](#) • zondag 1 juni 2014

Het verleden is een raadsel, de toekomst is ongewis, het heden iets wisser. Met Shanya en M'beldodugu kunt u deze maand (of wellicht het komende halfjaar, het hangt een beetje van hoe de sterren op de redactie staan) zonder problemen aan – kennis is macht.

Waterman: U bent al een tijdje ergens naar op zoek. Het ligt in de onderste la.

Vissen: U heeft de afgelopen vier jaar zonder noemenswaardig succes geprobeerd een Angorakonijnenfokkerij op te zetten in Tilburg. Fantastisch nieuws: de sterren staan gunstig voor een dergelijke onderneming. Gek genoeg staan ze ook gunstig voor Angorakonijnen, maar die galactische inconsistentie is niet uw probleem.

Ram: Uw vriendin verdwijnt spoorloos bij een Frans benzinstation. U bent hier kapot van en gaat op onderzoek uit. Ene Raymond Lemorne neemt contact met u op. Hij wil praten, mits u bereid bent hetzelfde te ondergaan als je vriendin. Lemorne neemt u mee naar het benzinstation waar hij u een slaapmiddel geeft. Terwijl jullie wachten tot het middel begint te werken, legt hij uit hoe hij uw vriendin heeft meegelokt en met chloroform heeft bedwelmd. U valt in slaap en wordt wakker in een doodskist. U ondergaat hetzelfde lot als uw vriendin.

Stier: Uw afscheid als lid van de kascommissie valt u zwaar. U heeft zich de afgelopen drie jaar met hart en ziel ingezet. U probeert te bedenken wat u nu met die ene middag in januari zult gaan doen, maar op dit moment bent u daar eigenlijk nog te emotioneel voor.

Tweeling: U wordt doodziek van die teringheg van uw buurman. Nadat u hem gesnoeid heeft, scheldt die kankerlijer uw vrouw uit. U besluit het samen netjes op te lossen bij de NCRV.

Zeekomkommer: U vraagt zich niet geheel ten onrechte af wat u hier te zoeken heeft.

Kreeft: U snijdt uien in kwart ringen, pelt en perst knoflook en fruit deze beide in wat olie. U doet er tijdens het fruiten sambal en tijm bij. Daarna voegt u Goela Djawa en ketjap toe en roert het geheel nog eens goed door. Tot slot voegt u bouillon en witte wijn toe en laat het geheel een uurtje trekken.

Leeuw: Sterk, katachtig roofdier: iem. voor de leeuwen gooien, onvoorbereid iets moeilijks laten doen.

Maagd: Jupiter staat deze maand in uw oog. Dat betekent helemaal niets, maar kan wel lastig zijn.

Weegschaal: Uw petitie om een stemknop van de meest betrouwbare nieuwssite te laten verwijderen en het blokje met de meest recente reacties juist terug te krijgen, loopt op niets uit.

Schorpioen: Uw mobiele telefoonabonnement loopt binnenkort af. U stelt zelf uw nieuwe abonnement samen, en kiest er een nieuw toestel bij. Natuurlijk blijft u na het verlengen gewoon bellen met uw huidige nummer.

Boogschutter: De komende tijd houdt u zich op in het riet, waar u zoekt naar amfibieën en vissen. Als u zich bespied waant, blijft u roerloos staan met uw snavel recht naar boven wijzend. Op deze manier bent u nagenoeg onzichtbaar tussen het riet. U vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang.

Steenbok: Uw briljante voorspelling dat Iran wereldkampioen voetbal wordt, levert u weliswaar heel veel geld, maar ook een bezoekje van de CIA op.